

Inför recept på läsning vid föräldrarådgivningen i samarbete med kommunernas bibliotek

Ett nytt fenomen har kommit till Finland: treåringar som inte kan tala. Språk lärs in genom hörsel och tal genom att imitera. Ett barn behöver en vuxen eller en modell för det, annars går inte tal och språk att lära sig. Idag pratar föräldrar allt mindre med sina barn, vilket inneburit att fler barn förs till logoped än tidigare. En orsak till detta är störningar i uppmärksamhet och tid som orsakas av sociala medier.

Det är långt ifrån alla föräldrar som läser åt sina barn, trots att högläsning för barn har visat sig ha många positiva effekter. Högläsning påverkar barnets förmåga att lära sig tala, interagera och känslomässiga färdigheter. Det påverkar inte bara barnet, utan även familjen och nära och kära.

En intressant idé för att förverkliga ett barns språkliga rättigheter har tagits fram i Pälkäne i Birkaland. Där delar rådgivningen ut läsrecept till alla barn i åldrarna 1-6 år och man hoppas att detta ska förbättra familjernas läsning. Läsreceptet "skrivs ut" vid rådgivningsbesöket och "läkemedelsdosen" av de fyra böcker som ingår i den finns att hämta på biblioteket. Du behöver ett lånekort för att få läsa receptbelagda böcker. Biblioteket har valt ut böcker som passar varje åldersgrupp. Det finns även lättläsning för familjer som inte redan har en vardaglig läskultur. Det är inte fråga om tvång, utan en mycket stark rekommendation. Att stärka barns språk- och läsförmåga är en grundpelare i framtidens välfärdssamhälle.

Motionsställaren föreslår att Österbottens välfärdsområde stärker samarbetet med regionens bibliotek och i och med det inför ett läsrecept i regionens rådgivningsenheter.

Rebecca Åkers
20.2.2023